



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Εθνικής Αντιστάσεως 65, 121 34, Περιστέρι, Τηλ 5745826, 5762434, Fax 5759547

<http://home.asda.gr>, e-mail: typos@asda.gr

Περιστέρι, 02/ 10 / 2008

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

• **Απάντηση του Προέδρου του Α.Σ.Δ.Α. στην εφημερίδα «Απόδραση»**

Θέμα: Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Κύριε Διευθυντά

Διάβασα με προσοχή το δημοσίευμα της παραταξιακής σας εφημερίδας (τεύχος 6) με τίτλο: «Ο Α.Σ.Δ.Α. και το Πάρκο Α. Τρίτσης – Άφεση αμαρτιών δίνει ο Α.Σ.Δ.Α. στο Φορέα Διαχείρισης» και ειλικρινά εκπλήσσομαι με την τουλάχιστον ατυχή απόπειρα να αποδοθούν στον Α.Σ.Δ.Α. ανύπαρκτες ευθύνες για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο χώρος αλλά και μελλοντικές προθέσεις που υπάρχουν μόνο στο μυαλό και τη φαντασία του συντάκτη του δημοσιεύματος.

1. Καταρχήν ο Α.Σ.Δ.Α. ούτε ζήτησε ούτε και έχει ανάγκη από τα πιστοποιητικά οικολογικής ευαισθησίας κανενός. Αν κάποιοι - και μεταξύ αυτών και ο συντάκτης του δημοσιεύματος - θεωρούν ότι έχουν το προνόμιο να μοιράζουν τέτοιου είδους πιστοποιητικά, ας τα δώσουν αλλού και όχι στον Α.Σ.Δ.Α. που με το έργο, τις δράσεις και τους αγώνες του για την ανάδειξη και επίλυση των προβλημάτων του Πάρκου έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών της Δυτικής Αθήνας και δεν τα χρειάζεται.
2. Η ουσιαστική ανυπαρξία της σημερινής Διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου, η καθολική της αποτυχία να διαχειριστεί έστω και τυπικά την καθημερινότητα του Πάρκου καθιστά πιο επίκαιρη από ποτέ τη διαχρονική, ΟΜΟΦΩΝΗ θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Δυτικής Αθήνας να περάσει η ευθύνη λειτουργίας του Πάρκου στα χέρια του Α.Σ.Δ.Α. με διασφαλισμένη δημόσια χρηματοδότηση. Από αυτή την άποψη προκαλεί εύλογα ερωτηματικά η αντίθεση του συντάκτη σε μια τέτοια προοπτική. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι αυτή η περίεργα «αιρετική», ενυπόγραφη άποψη δεν δεσμεύει υποχρεωτικά κα το έντυπο της Δημοτικής σας Παράταξης.
3. Επειδή γίνεται λόγος για «επικοινωνιακή σπέκουλα» των Δήμων-μελών του Συνδέσμου μας και για «επικοινωνιακά πυροτεχνήματα» του Α.Σ.Δ.Α. αισθάνομαι την ανάγκη, υπερασπιζόμενος το έργο του Α.Σ.Δ.Α., να ρωτήσω κι' εγώ με τη σειρά μου το συντάκτη σας:

- ⊖ Είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα ότι ο Α.Σ.Δ.Α πρώτος κατασκεύασε το 1992 (για να κατοχυρώσει τον χώρο) ανοικτό θέατρο 300 θέσεων από το δικό του προϋπολογισμό;
- ⊖ Είναι «επικοινωνιακό πυροτέχνημα» ότι ο Α.Σ.Δ.Α. από το 2002 μέχρι και το 2005 αποκατάστησε μεγάλο μέρος των ζημιών του Πάρκου;
- ⊖ Είναι «επικοινωνιακό πυροτέχνημα» η δημιουργία υποδομών διευκόλυνσης των επισκεπτών; (κιόσκια, παγκάκια, πέργκολες, μονοπάτια κτλ)
- ⊖ Είναι «επικοινωνιακό πυροτέχνημα» οι οργανωμένες δενδροφυτεύσεις με τη συμμετοχή χιλιάδων μαθητών απ' τα Σχολεία της Δυτικής Αθήνας; (10.000 δέντρα έχουν φυτευτεί στο πάρκο από το 2002-2005);
- ⊖ Είναι «επικοινωνιακό πυροτέχνημα» η εποικοδομητική συνεργασία με Οικολογικές Ομάδες Σχολείων καθώς και Περιβαλλοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις όπως η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η WWF και η Μεσόγειος SOS;
- ⊖ Είναι «επικοινωνιακό πυροτέχνημα» η καθιέρωση από τον Α.Σ.Δ.Α. – μέχρι και το τέλος του 2004 της 24ωρης φύλαξης του Πάρκου;
- ⊖ Είναι «επικοινωνιακό πυροτέχνημα» η υλοποίηση από τον Α.Σ.Δ.Α. **με δικούς του πόρους**, έργων ύδρευσης, άρδευσης και συντήρησης του πρασίνου συνολικού κόστους 1,9εκ. €;

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Σ.Δ.Α. στο ΠΑΡΚΟ	
Συντηρήσεις - Επισκευές	166.348,00 €
Συντήρηση Υδραυλικών, Άρδευσης	20.665,00 €
Προμήθειες, Καθαριότητα, Προσωπικό	600.000,00€
Στεγάνωση λιμνών, γεωτρήσεις, συντήρηση αρδευτικού δικτύου, συντήρηση καναλιών	502.887,00 €
Πράσινο	200.400,00 €
Φύλαξη	440.510,00€
ΣΥΝΟΛΟ	1.930.810,00€

Αναρωτιέμαι όμως αν είναι λογικό να προσδοκά κανείς απ' τον συντάκτη του εν' λόγω δημοσιεύματος να έχει πλήρη γνώση του έργου του Α.Σ.Δ.Α. όταν ο ίδιος δεν γνωρίζει ούτε καν την επωνυμία του Συνδέσμου. Για τη δική του πληροφόρηση λοιπόν: πρόκειται για τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας και όχι «Δυτικής Αττικής»! Την επόμενη φορά πάντως ας φροντίσει, τουλάχιστον για λόγους στοιχειώδους πλουραλισμού και δημοσιογραφικής δεοντολογίας, να ενημερώνεται και να δημοσιοποιεί και την αντίθετη άποψη.

4. Από πού ακριβώς προκύπτει η λεγόμενη «άφεση των αμαρτιών» που τάχα έδωσαν οι Δήμοι Ιλίου, Αγ. Αναργύρων και Καματερού καθώς και ο Α.Σ.Δ.Α. στην παρούσα Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου που ασφαλώς φέρει βαρύτατες ευθύνες και έχει οδηγήσει το Πάρκο «στο χείλος της καταστροφής»; Εάν το επιχείρημα είναι ότι η «άφεση αμαρτιών» δόθηκε επειδή ο Α.Σ.Δ.Α. και οι Δήμοι

κατέχουν δήτην την «πλειοψηφία» στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης τότε ο συντάκτης του δημοσιεύματος είτε έχει πλήρη άγνοια της αλήθειας, είτε σκοπίμως την παραποιεί. Για την ιστορία: στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου, οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης της Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α. και Δήμοι) δεν ξεπέρασαν ποτέ τους τέσσερεις σε ένα Συμβούλιο που από τη σύστασή του ήταν 9μελές. **Γιατί λοιπόν τόσο χονδροειδή ψέματα;**

5. Είναι απορίας άξιο πως εγκαλείται ο Α.Σ.Δ.Α. γιατί τάχα δεν αντέδρασε σε αποφάσεις της Διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης που αλλοιώνουν τον οικολογικό χαρακτήρα του Πάρκου, με πιο τρανταχτό παράδειγμα την σκανδαλώδη παραχώρηση σε ιδιώτη της αποθήκης του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Οι θέσεις όμως του Α.Σ.Δ.Α. είναι ξεκάθαρες και δεν επιδέχονται καμιά αμφισβήτηση. Ο Α.Σ.Δ.Α. έχει δημόσια εκφράσει την κατηγορηματική του αντίθεση σε τέτοιου είδους αποφάσεις. Αρκεί μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα του (www.asda.gr) ή μια απλή ανάγνωση των θέσεων και των προτάσεων που περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις του με ποιο πρόσφατη αυτήν που εκδόθηκε στις 21-8-2008. Επίσης σε φυλλάδιο του Α.Σ.Δ.Α. και των Δήμων τον περασμένο Ιούνιο τονίζαμε ότι: *«ο ΑΣΔΑ, οι Δήμοι και οι πολίτες της Δυτικής Αθήνας είναι αποφασισμένοι να ακυρώσουν στην πράξη σχεδιαζόμενες χρήσεις "κράχτες", που στο όνομα της "εξεύρεσης πόρων για τη συντήρηση του Πάρκου" απειλούν με αλλοίωση και καταστροφή τον οικολογικό χαρακτήρα του, στέλνοντας παράλληλα προς κάθε κατεύθυνση το μήνυμα ότι το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ούτε τεμαχίζεται, ούτε θυσιάζεται στο βωμό της κερδοφορίας των όποιων ιδιωτικών συμφερόντων»*
6. Δεν αρνούμαστε, τουναντίον προσδοκούμε πάντα την καλόπιστη κριτική. Δεν έχουμε επίσης καμιά αναστολή να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν για λάθη, παραλείψεις ή και καθυστερήσεις στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου γιατί στον Α.Σ.Δ.Α γνωρίζουμε τι σημαίνει υπεύθυνη Διοίκηση και χρησιμοποίηση των θεσμών για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων και στρατηγικών στόχων. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα όποια λάθη ούτε υπερκαλύπτουν, ούτε πολύ περισσότερο διαγράφουν το σημαντικό έργο του Α.Σ.Δ.Α. που έχει αναμφίβολα συμβάλει στην ενδυνάμωση της οικολογικής συνείδησης και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδιαίτερα της νεολαίας της Δυτικής Αθήνας.
7. Δεν έχουμε αντίρρηση ότι απειλείται ευθέως ο περιβαλλοντικός χαρακτήρας του Πάρκου. Ούτε ότι οι θετικές διατάξεις του Π.Δ. 184/2002 - που διαμορφώθηκαν άλλωστε με τη συμβολή της Αυτοδιοίκησης της περιοχής μας - λειτουργούν σαν πολύτιμη ασπίδα προστασίας από τα ποικιλώνυμα συμφέροντα που εποφθαλμιούν. Είμαστε όμως ριζικά αντίθετοι σε κάθε απόπειρα τεχνητής όξυνσης που επιχειρεί να μεταφέρει το μέτωπο της αντιπαράθεσης μέσα στην Αυτοδιοίκηση. Που κατασκευάζει «εχθρούς» Που κατονομάζει ως βασικούς υπεύθυνους για τη σημερινή εικόνα πλήρους εγκατάλειψης του Πάρκου τον Α.Σ.Δ.Α. και τους Δήμους της περιοχής. Που εστιάζει το πρόβλημα στην «ορθολογική και τακτική χρηματοδότηση από την Πολιτεία» όταν είναι σ' όλους γνωστό ότι πλέον ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ αφού η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., παρά τις μονίμως επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις της, δεν υλοποιεί ούτε καν τις Προγραμματικές Συμβάσεις που ο

Α.Σ.Δ.Α. έχει υπογράψει ήδη από το 2003. Είμαστε ριζικά αντίθετοι σε κάθε απόπειρα που για να υπηρετήσει μικρο-παραταξιακές σκοπιμότητες καταλήγει τελικά σ' αυτό που καταγγέλλει: **δίνει συγχωροχάρτι και «άφεση αμαρτιών» στην πολιτική του ΥΠΕΧΩΔΕ της υποχρηματοδότησης και της περικοπής των αναγκαίων κρατικών πόρων.**

Εν τέλει, η υιοθέτηση μιας Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Βιωσιμότητας του Πάρκου προϋποθέτει **ΕΝΟΤΗΤΑ** και **ΟΧΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ** των Αυτοδιοικητικών δυνάμεων. Αντίπαλος των πολιτών της Δυτικής Αθήνας δεν είναι ο Α.Σ.Δ.Α. αλλά η κυβερνητική πολιτική πλειοψηφία της διοίκησης του Πάρκου, που με απόφασή της εκχωρεί δημόσια περιουσία χαριστικά σε ιδιωτικά συμφέροντα. Μια πολιτική που στο όνομα της «εξεύρεσης των αναγκαίων πόρων συντήρησης», ιδιωτικοποιεί τμήματα του Πάρκου εκθέτοντας το ίδιο σε τεράστιους κινδύνους. Μια πολιτική αντίληψη που αρνείται πεισματικά να συμφιλιωθεί με την αυταπόδεικτη πραγματικότητα πως η αξιοποίηση και οικολογική ανάδειξη δημόσιων χώρων πρασίνου και αναψυχής δεν μπορεί ποτέ να είναι προνομιακή υπόθεση της αγοράς.

Αυτή η πολιτική δεν ανατρέπεται με δίκες προθέσεων, με έμμονες ιδέες, ανακρίβειες και ψέματα αλλά μόνο με ισχυρά κινήματα ευαισθητοποιημένων και ενεργών πολιτών που δεν φοβούνται να αναμετρηθούν σε καμιά «αρένα πολιτικής αντιπαράθεσης», και μάχονται για την ανάδειξη του Πάρκου σε υπερτοπικό πόλο πρασίνου, οικολογίας, περιβαλλοντικής επιμόρφωσης, πολιτισμού και αναψυχής. Ο Α.Σ.Δ.Α., συμπορευόμενος με τους Δήμους της Δυτικής Αθήνας και σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς Φορείς, τις οικολογικούς και περιβαλλοντικούς Συλλόγους και οργανώσεις της περιοχής, θα πρωτοστατήσει στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στο συντονισμό των αγώνων για την υλοποίηση αυτών των στόχων.

Τώρα, όσον αφορά στο διαχειριστικό έλεγχο που πρόκειται να γίνει, καλώς να έρθει. Αλλά προς ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι στα πρώτα δύο χρόνια της λειτουργίας του φορέα και ενώ ο ΑΣΔΑ συμμετείχε ενεργά στη Διοίκησή του, έγινε διαχειριστικός έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, που η έκθεσή τους είναι στη διάθεσή όλων όσων ενδιαφέρονται.


Ο Πρόεδρος του Α.Σ.Δ.Α.
Λάμπρος Μίχος
Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας

ΥΓ: Θεωρώ αυτονόητη υποχρέωσή σας να δημοσιεύσετε αυτούσια την απαντητική μου επιστολή τόσο για λόγους δημοσιογραφικής δεοντολογίας όσο και για την αμερόληπτη, αντικειμενική και πλουραλιστική ενημέρωση των αναγνωστών της εφημερίδας σας.

Υ.Γ: Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας αποστέλλουμε τον τρίχρονο απολογισμό της διοίκησης του φορέα για τα έτη 2003-2006 που έγινε παρουσία των Δημοτικών συμβουλίων και των κατοίκων των Δήμων: Ιλίου, Αγ. Αναργύρων, Καματερού.